



**Buurtgedicht van Larissa Verhoeff Stadsdichter van Ede,
tijdens de Buurtspraak van de Buurt Ede-Veldhuizen 2022**

DE GROENE ARISTOCRATIE

Edese bos, oh Edes bos
wat verwarmde jij
het hart van Koning Willem drie
die man die zo leed
onder zijn innerlijke rebellie
Hij had boswachter moeten worden
- en dan in het Edese bos
Hij zou leven in rust en poëzie

Hoe mooi moet dat bos zijn geweest in die tijd
Ongerepter dan nu, minder lijdend
onder salami-mentaliteit
- steeds kleine plakjes bos afsnijden
zo klein dat niemand het ziet
maar veel kleine plakjes minder
maken van een bos een bosje.
kon Willem nu nog huilen
hij hilde voor drie

De zwijgende reuzen, de echte royalty
De grote beuken, de oude eiken
de onschatbare waarde van deze aarde
de stemlozen, die hoor je niet

Toch hebben ze onzichtbare kracht
mensen die in het Edese bos verdwalen
en dan zichzelf weer terugvinden
in de adem voor het nageslacht

Mensen die voor het bos het goede willen
omdat ze weten hoe gelukkig
de grote groene eenogen
ons blinden maken
en hoe zij onze hemel tillen

Mensen die veranderen
in groene aristocratie
die het weerloze beschermen
majestueuzer en hoopvoller
kan gewoon niet



Larissa Verhoeff, Stadsdichter Ede voor Buurtspraak 2022