



*Buurtgedicht van Larissa Verhoeff, Stadsdichter van Ede, tijdens de Buitengewone Buurtspraak van de Buurt Ede-Veldhuizen 2019*

## **LAAT DE KLOKKEN LUIDEN!**

Dit is de plek waar wij leven  
waar wij slapen en ontwaken  
waar ons bloed, zweet en tranen  
de aarde vruchtbaar maken  
Dit is de buurt waar wij willen zijn  
Dit is ons thuis, ons terrein  
Laat de klokken luiden!

Generatie op generatie verbonden  
al eeuwenlang samen,  
in een ononderbroken lijn  
zo oerig zijn de schakels  
tussen toen en nu en wat straks nog zal zijn  
niemand raakt onderweg kwijt  
dat ankert ons, zet ons vast in de tijd  
Laat de klokken luiden!

Want als de klokken luiden  
is het is tijd om ter buurtspraak te gaan  
Beter een buur waar je goed mee kunt praten,  
dan een verre Staat, minder begaan  
met het landschap waar wij van houden  
de mensen van waarde, de woeste aarde  
de bossen, de heide, bloeiend of niet, de dieren  
Laat ons zelf de buurt beoien en bestieren  
Laat de klokken luiden!

Er zijn plannen te smeden  
knopen los te kneden  
er is consensus te bepalen  
samen spreken is als ademhalen  
zonder dat geen leven  
geen samen  
samen spreken geeft lucht  
en leert ons onszelf te duiden  
Laat de klokken nog lang en luid  
voor de Buurt Ede Veldhuizen luiden!

**Voor de 50<sup>e</sup> Buitengewone Buurtspraak Ede en Veldhuizen  
19 september 2019, Stadsdichter Ede, Larissa Verhoeff**