



Buurtgedicht van Harry Oonk, Stadsdichter van Ede, tijdens de Buurtspraak van de Buurt Ede-Veldhuizen 2017

Buurt Ede-Veldhuizen

Stil sluimerend hart van ons lage land
Kloppend in de boezem van geschoren velden
Ooit door ijs in groeven geschuurd klei en zand
Ook de wind deed zich hier gelden

Geboeid door Rijn, IJssel en Zuiderzee
Gedoopt in 50 tinten groen met purperen gloed
Door voorname heren en de dominee
Door de mannen van de hoge hoed

Tussen Planken Wambuis en Utrecht gekneld
Ons lieflijk dorpje Ede, boeren huizen in het Veld

Er blaas een schaap
Er loeit een os
Er bult een hert
Er krokt een raaf

Het is den derde donderdag van september
De klokken van de oude kerk hebben geluid
Hoort, hoort zegt het voort !
Tied veur Buirspraecke in der dorp Ede und buirschap Velthuisen

Buurtrichter, Buurtbestuur, Buurtscheuter,
Buurtmeesters, Buurtschrijver, Klepperman, Geërfden,
Laat je horen in:
De begroeiing langs wegen
Opschoondagen en het buurtbos
De vergroening van de heide
De schaapskooi, de kudde, de wildwallen
De buurtgronden en De Zwarte Laan
Dooi, denk, doe en stem
Laat de richtershamer slaan.



Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen 21 september 2017

Echter
Ondertussen tocht het hart van Ede
Een infarct ligt op de loer
Pleinen lijken te groeien
De straten zuchten
Er heerst veel opheffingsuitverkoop
Maar toch maar toch
Waar viert het geluk van Nederland haar feestje?

Ede en Veldhuizen, buurt van geluk
Dat ik hier ooit als buurtdichter mocht landen
Dit kan nooit meer stuk
En bovendien
Hier komt jaarlijks
De Buurtspraak voorbij
Met als van olds
Beklonken met brandewijn en kandij

Harry Oonk, stadsdichter van Ede / september 2017